

Visie wereldoriëntatie

- Rijke christelijke traditie

We werken in onze school vanuit een rijke christelijke traditie waar we op zoek gaan naar zingeving en met het nodige respect en duidelijke afspraken, ruimte laten voor dialoog. Wij respecteren de godsdienstige overtuiging van anderen zonder onze eigenheid te verliezen.

- Brede vorming en groei van elk kind

Ons schoolteam engageert zich om voor kinderen een warme coach te zijn zodat we hun talenten kunnen stimuleren om op die manier kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bij te brengen. We richten ons naar de toekomst en durven dan ook verder te kijken dan de klas of de school. We dagen onze leerlingen uit om actief deel te nemen met de leerkracht als coach. Ze leren initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Om dit te stimuleren beperken we ons niet enkel tot de grenzen van het klaslokaal maar werken we klas- en schooloverschrijdend. Indien nodig en/of wenselijk laten we ons hierbij inspireren door experts.

- Open kijk op mensen en omgeving

Vanuit een kritische houding bekijken we de wereld en de actualiteit doorheen de verschillende brillen van tijd, ruimte, techniek, natuur en samenleving en worden we ons bewust van wat er rondom ons leeft en gebeurt. De leefwereld van de kinderen is ons vertrekpunt om op een expressieve, communicatieve en creatieve manier hun interesses aan te wakkeren. Het is ons doel om onze kinderen volgens eigen talenten en zelfkennis te laten evolueren tot zelfbewuste wereldburgers. We werken op een gedifferentieerde manier en met een niet-bevooroordeelde kijk op de wereld rondom ons.

- Onderwijs dat kinderen kansen geeft

In een goede sfeer en vertrouwen streven we ernaar kinderen op een creatieve en speelse manier te laten openbloeien. Door middel van leerplandoelen, sociale vaardigheden, media en ICT willen we kinderen alle kansen bieden. Welbevinden, succeservaringen, betrokkenheid en wederzijds respect laten toe dat kinderen hun grenzen gaandeweg verkennen en verleggen. Als gemotiveerde leerkrachten zorgen we ervoor dat kinderen ontwikkelen volgens hun eigen talenten in een sfeer van vertrouwen, met respect voor zichzelf, elkaar, de natuur en het milieu.

- Verbondenheid, samen school maken

Door middel van samenwerking, associatie en verbondenheid tussen ouders, kinderen en leerkrachten willen we samen school maken. In onze school zijn ouders steeds welkom als volwaardige participanten. Ouders nemen actief deel aan praatgroepen en denken mee over de verbetering van het schoolgebeuren in functie van de opvoeding en de ontwikkeling van al onze kinderen. In onze contacten met ouders willen we de drempel zo laag mogelijk houden. Een enthousiast oudercomité is zowel in de klas als in de school voelbaar.